

Ode aan de Ruimte



Ik heb je omarmd, gekoesterd, getekend, gebouwd. In kleur, klei en karton, uit de losse pols en met liniaal. Gevonden en verzorgd, gemeten en geboetseerd. Met geduld, met ongeduld, gevormd en misvormd, uitgedaagd en opzij gelegd. Ik heb je gehoord en in stilte gezocht, bewonderd en mystiek ervaren. Nu schets ik met woorden je contouren.



Buitenruimte - de ruimte buiten onszelf, het landschap, de stad, het dorp, het huis. De ruimte, die we ontwerpen en gebruiken. De ruimte waarin we bewegen en elkaar ontmoeten, binnen en buiten. De ruimte die we als professionals bestuderen; bodem, water, ecologie, atmosfeer, het klimaat. Alle lagen denkbaar. De ruimte door mensenhand gestuurd, aan veranderingen onderhevig. De cultuurhistorie en archeologie en hoe dat zichtbaar is nu en in de toekomst. De omgevingskwaliteit.



Kaderende ruimte - de ruimte met de afspraken tussen mensen, met de voorwaarden en omstandigheden, van het individu en de groep. De ruimte waarbinnen mensen hun werk doen, de wetten en het beleid, de financiële ruimte, de facilitaire ruimte, de tijd, de doorlooptijd, de mensen en hun disciplines of de afwezigheid hiervan. De ruimte in de opdracht concreet of abstract, de vaardigheden om met de middelen aan de slag te gaan.



Mentale ruimte - de ruimte die het denken verdiept en verbreedt, de ruimte voor creativiteit, de inspiratie en de dialoog. De stugheid of veranderlijkheid, de ruimte voor het luisterend oor, de oordelen of het uitstellen daarvan, de observatie, het willen weten, de nieuwsgierigheid. De ruimte voor het toetsen van overtuigingen, de grondhouding om het bekende te herhalen of het nieuwe te creëren. De ruimte om jezelf, de ander en een plek te begrijpen. De ruimte voor het benutten van de groepsdynamiek, die samen sterker is dan alleen. De ruimte voor het sublieme, de vreugde en het geloof in...



Morele ruimte - de ruimte voor moed en aandacht, die richting geeft in het belang van het grotere geheel, die op korte termijn actie onderneemt ten dienst van de lange termijn, die de 'ik' in dienst zet van ons en hen, die lef toont en zich uitspreekt, of juist stil houdt, die bezint en zorg draagt voor de ziel, vertrouwt op intuïtie. De ruimte voor verantwoordelijkheid het goede goed te willen doen, wil leren en reflecteert, de ruimte voor groei en ontwikkeling gebaseerd op waarden, die zorgt voor balans.



Mystieke ruimte - de ruimte die leeg blijft, die onbekend is, niet helemaal doorgrond wordt, het niet ingevulde, de wijsheid voorbij ons kennen, de levensenergie, het heilige, het onnoembare, het stille en de (nog) niet gekende potentie. Het vermoeden of geloven in het mysterie van al het leven.

